



RABTEN JIGME LING

tempel
en boeddhistisch studiecentrum
Stationsweg 98, Den Haag

Het Maitreya Gebed

De Boeddha van de Liefde

weekendcursus boeddhisme – Engels gesproken, Nederlandse vertaling

18 – 19 april 2020

datum, tijd en
plaats

18 - 19 april 2020
10.00 – 12.00 uur en 14.30 – 17.00 uur (beide dagen)
Stationsweg 98, 2515 BR Den Haag

de leraar

De **Eerwaarde Gonsar Rinpoche** is spiritueel directeur van het Centrum voor Hogere Tibetaanse Studies *Rabten Choeling*, Mt. Pélerin, Zwitserland. Al ruim 30 jaar geeft hij onderricht in het Westen. Gonsar Rinpoche staat in een overdrachtslijn van authentieke en gekwalificeerde leermeesters. Voor meer informatie over het Centrum Rabten Choeling in Zwitserland kijk op: www.rabten.eu.

de cursus

Maitreya, toen hij het Bodhisattva pad beoefende, bad dit gebed drie keer tijdens de dag en drie keer tijdens de nacht. Maitreya is de Boeddha van de Liefde. Hij is ook de toekomstige Boeddha voor dit universum. In het boeddhisme is Liefde niet alleen een emotie, maar vooral ook kennis. Het is door onwetendheid en verwarring dat haat, onrust en angst in ons ontstaan. Liefde is de natuurlijke staat van ons wezen. Maar deze natuurlijke staat is bedekt en verborgen door vele lagen van verwarring en verduistering. Dit gebed is een leidraad naar de zuivering van onze geest.

kosten cursus

Er zijn 2 prijscategorieën: 1) regulier en 2) voor hen met minimuminkomen of minder. *Is uw draagkracht wat groter? Dan zijn wij dankbaar voor uw extra steun.*

1) regulier: € 50,- of meer
2) minimuminkomen: € 10,- of meer

zie ommezijde

contactadres Voor meer informatie neem contact op met:
Mw. In Liem, tel.: 070- 3800 273; mobiel: 06-387 57 116;
e-mail: info@rabtenjigmeling.nl.
Of kijk op: www.rabtenjigmeling.nl

openbaar vervoer De tempel bevindt zich op 5 minuten lopen van het Hollands Spoor, richting het centrum, aan de rechterkant.

auto maandag t/m zaterdag: betaald parkeren in de hele buurt tot 24.00 uur.
zondag: gratis parkeren tot 13.00 uur, daarna betaald parkeren.

comfort consumptie Omdat u lang moet zitten en we de schoenen uit doen in de tempel, wilt u misschien warme sokken, een kussen of een plaid meenemen. Er zijn stoelen en kussens om op de grond te zitten.

Wij verstrekken gratis koffie en thee in de pauze, maar geen lunch. Er zijn voldoende snackbars en restaurants in de buurt.

teksten van cursussen Teksten van cursussen van vorige jaren zijn verkrijgbaar á € 8,- + porto. Voor titels zie: www.rabtenjigmeling.nl

aanmelden U kunt zich aanmelden per email, telefonisch of door onderstaand formulier per post op te sturen.

-
- aanmeldings-formulier**
- Ik neem deel aan de cursus **18 - 19 april 2020 'Het Maitreya Gebed'**.
 - Ik maak het cursusgeld van € over op **rekeningnummer NL30 ASNB 88.04.657.642** t.n.v. Stg. MAid, Den Haag.
 - Ik betaal contant.

naam:(dhr/mw)

straat/postcode/stad:.....

.....

tel/email:.....

opsturen aan: Rabten Jigme Ling, Stationsweg 98, 2515 BR Den Haag.
